



GUDS STORA PASSION

**50 skäl att Jesus
gav sitt liv**

John Piper

STUDIEHANDLEDNING

Denna studiehandedning är producerad för att användas med John Pipers bok *Guds stora passion – 50 skäl att Jesus gav sitt liv*.

Du kan köpa boken i din missionsbokhandel eller från www.reformedia.se

Kontakta Reformedia om du önskar köpa ett större antal böcker till en studiecirkel, smågrupperna i din församling eller liknande för att erhålla mängdrabatt.

Kontaktuppgifter finner du på www.reformedia.se
Du kan också maila: info@reformedia.se

Producerad av *Desiring God*
Översatt till svenska av *Reformedia*
COPYRIGHT © Desiring God Foundation
och Insamlingsstiftelsen Reformedia
Får kopieras utan kostnad, men inte
säljas över vad den kostar att kopiera.

Introduktion

När aposteln Paulus beskriver något med orden "det allra viktigaste" är det inte fel att lyssna med största uppmärksamhet, och detta är precis vad som han säger i Första Korinthierbrevet 15. Vad är då det allra viktigaste enligt Paulus?

Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. (1 Kor 15:3-7, Svenska Folkbibeln)

Paulus främsta prioritet är den verklighet som kommer till oss genom den historiska berättelsen om Jesu Kristi liv, död och uppståndelse. I dag är vi inte vana att höra människor tala på det här sättet. Istället ser vi hur familj, jobb, status, sport, vänner, pengar, ägodelar eller självkänsla intar den viktigaste platsen hos de allra flesta människorna i världen; ja, allt annat än den historiska berättelsen om en man som gick omkring på jorden för 2000 år sedan.

Så varför ansåg Paulus just detta vara av allra största vikt? Svaret ligger i vem Jesus är och vad han gjort. Jesus Kristus är den utlovade Messias, Gud som blivit människa, världens Frälsare. Genom Jesu liv, död och uppståndelse byggdes en bro över till Guds närvaro, när han bar det straff vi förtjänade och gav oss del i den rättfärdighet han vunnit i livet. Skriften säger att det innebär skillnaden mellan evigt liv och evig vrede - mellan att få glädja sig i Guds härlighet eller att rättvist straffas för sina synder - om vi helhjärtat tar emot eller förkastar denna sanning. Det vi talar om är ingen lek; det är en fråga om liv och död. Därför är det oerhört viktigt att få kunskap om, och förstå, vad de som själva var ögonvittnen berättade om Jesus Kristus och den frälsning han vunnit. Det är verkligen som författaren till Hebreerbrevet säger: "Hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning?" (Heb 2:3, SFB). Vi vill bryr oss om och på rätt sätt uppskatta denna stora frälsning!

Vi kommer nu att reflektera och meditera över denna frälsning från flera olika perspektiv. Och vi kommer att beundra den. I "Guds stora passion" har John Piper gett oss femtio olika reflektioner, hämtade från Skriften, kring Jesu lidande och död.

I denna handbok vill vi uppmuntra till fortsatt reflektion över Kristi oerhörda frälsningsverk, genom att använda dessa femtio syften i ett historiskt ramverk uppdelat i dåtid, nutid och framtid. Målet är att visa bredden i frälsningshistorien och i Kristi lidande, och handboken har därför delats upp i tre större ämnesblock: Kristi verk som historisk seger, Kristi verk som erfarenhet i dag och Kristi verk som det en dag ska fullbordas. Varje ämnesblock delas sedan in i flera samlingar/lektioner, för att särskilt lyfta fram en aspekt av Kristi verk på korset. Ibland relaterar dessa ganska fritt till huvudtanken i bokens kapitel, som snarare används som språngbrädor för fortsatta reflektioner. När ni – vecka efter vecka – arbetar er igenom boken, kan det därför vara värdefullt att först uppmärksamma den huvudtanke som John Piper velat kommunicera i ett kapitel, och att sedan fundera över hur denna tanke relaterar till lektionen i handboken.

Varje lektion består av en sammanfattning av ämnet, vilka kapitel som ska läsas och centrala citat från vart och ett av kapitlen – samt några grundläggande mål för samlingen. Dessa mål är inte det enda ni kan jobba med, men ger er några konkreta målsättningar och utmaningar under samlingen. Men känn er fria att lägga till andra viktiga och angelägna aspekter. Det samma gäller frågorna som föreslås i slutet. Det är bara bra om ni lägger till andra frågor, men förhoppningsvis kan de fungera som en utgångspunkt för samlingarna.

I slutet av boken finns en kort och koncis ordlista över centrala teologiska termer, för att hjälpa den som kanske inte är så insatt alla teologiska begrepp. Använd gärna den i samtalet.

Handboken är inte först och främst utformad för att ge svar på frågor, utan för att ge vägledning när läsaren fortsätter att reflektera och meditera över vem Jesus Kristus är och vad han har gjort. Den är utformad för att utmana, så att vi ser hur varje del av livet relaterar till vår stora frälsning i Kristus – i går, i dag och i morgon. Framför allt har den utformats för att väcka nya frågor, och leda oss in i ett studium av Bibeln – under bön och ivrigt sökande – för att vi själva ska finna svar.

Vår bön är att Jesus Kristus ska bli det mål vi strävar efter med alla våra tankar, reflektioner och studier. Att Jesus Kristus ska vara den hos vilken vi har alla våra förhoppningar, drömmar och glädjeämnen. Att Jesus Kristus ska få vara den underbara skatt som – när vi ser honom sådan han verkligen är – förvandlar oss steg för steg så att vi blir mer innerliga, mer brinnande och mer ödmjuka, både som Gudstillbedjare och människoälskare. Och må Jesus Kristus få all ära nu och i evighet.

Upplägg för samlingarna

Block 1: Vägen till frälsning gick genom lidande

Samling 1: Läs introduktionen och kapitel 50

Block 2: Kristi verk som historisk seger

Samling 2: Frälsning från, genom och till Gud

Läs kapitel 1, 21, 24, 25

Samling 3: En fullkomlig Frälsares verk

Läs kapitel 2, 3, 4, 43

Samling 4: Förlossning för Guds egendomsfolk

Läs kapitel 8, 20, 23, 42

Samling 5: Upprättelsen av Guds rättfärdighet

Läs kapitel 9, 10, 11, 12

Samling 6: Uppfyllelsen av Guds lag

Läs kapitel 7, 13, 26, 31

Block 3: Kristi verk som erfarenhet i dag

Samling 7: Ett nytt jag

Läs kapitel 14, 15, 30, 34

Samling 8: En levande tro

Läs kapitel 32, 33, 36, 37

Samling 9: En kärleksrelation

Läs kapitel 5, 6, 27, 35

Samling 10: Frihet i livet

Läs kapitel 16, 28, 29, 39

Samling 11: Hela världens hopp

Läs kapitel 38, 44, 45, 46

Block 4: Kristi verk som det en dag ska fullbordas

Samling 12: Seger över sjukdom och död

Läs kapitel 17, 18, 40, 41

Samling 13: Evigt liv i Guds närhet

Läs kapitel 19, 22, 47

Samling 14: Evig glädje i Kristi härlighet

Läs kapitel 48, 49

Exempel på frågor att ställa under samlingarna

- 1) Vad uppfattar du som kapitlets huvudtanke?
- 2) Hur kan vi agera utifrån detta i våra personliga liv?
- 3) Vad är det Jesu lidande vinner enligt kapitlet?
- 4) På vilket sätt vinner Jesu lidande detta?
- 5) Hur skulle du förklara kapitlet för ett barn?
- 6) Finns det en sanning i kapitlet som strider mot en annan sanning i Bibeln. Hur kan dessa båda sanningar i så fall förenas?
- 7) Finns det sanningar som bekräftas av andra bibelställen?

Beskrivning: Historien är inte ett oändligt, meningslöst kretslopp. Historien är fylld med mening, syfte och utveckling därför att det finns en suverän Herre som råder, och som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Därför borde lidande få oss att undra och gråta – men också känna ett genomgripande hopp. Inget kommunicerar detta märkliga samband tydligare än korsfästelsen av Guds son.

Nyckelcitat:

”I centrum för Jesu död ligger inte människors uppsåt, utan Guds syfte – meningen med händelsen” (inledningen, sid 10).

”Det mest avgörande vi kan säga om lidande och ondska är att, genom det som hände Jesus, har Gud gått rakt in och vänt det till något gott” (kapitel 50 sid 116).

Målsättningar:

- Att visa att synliggörandet av Guds härlighet är alltings mål
- Att bekräfta att Gud är suverän och allena råder över historien
- Att bejaka det ohyggliga i ondskan, synden och lidandet, med dess historiska klimax i korsfästelsen av Kristus
- Att introducera tankesätt som hjälper oss att förstå Guds suveränitet i relation till lidande och ondska, primärt genom att förstå att: ”Hans mål var att, genom ondska och lidande, förstöra ondska och lidande” (sid 117)
- Att ge oss hopp till vår Gud som kan få allt ont att samverka till vårt bästa, och föda fram tro och kärlek till Frälsaren som är garantin för detta hopp.

Beskrivning: Om frälsningen ska få en varaktig betydelse för mänskligheten, måste vi först förstå att den framför allt handlar om Gud. I frälsningen blir Gud heliga vrede stillad, och hans djupa barmhärtighet blir uppenbarad. Det är hans suveräna makt som gör detta möjligt, med syftet att vi ska kunna träda in i hans närvaro och att hans ära ska bli uppenbarad.

Nyckelcitat:

"Om Gud inte vore *rättfärdig*, skulle det inte finnas något *krav* på Sonen att lida och dö. Och om Gud inte vore *kärleksfull*, skulle det inte finnas någon *villighet* hos Sonen att lida och dö. Men Gud är både rättfärdig och kärleksfull. Därför är Gud i sin kärlek villig att uppfylla de krav som hans egen rättfärdighet ställer. (kapitel 1, sid 18).

"Den försoning som krävs mellan syndiga människor och Gud behöver ske åt båda håll. Vår inställning till Gud måste förändras från trotsighet till tro. Guds inställning till oss måste förändras från vrede till barmhärtighet. Samtidigt ligger dessa båda på helt olika plan. Jag behöver Guds hjälp för att förändras, men Gud behöver inte min hjälp över huvud taget." (kapitel 21, sid 58).

"Om det inte vore för Kristus behövde Guds helighet fortfarande avskärmas från oss. Annars skulle han bli vanärad, och vi förtäras på grund av vår synd. Men nu har vi, på grund av Kristus, kommit nära och riktar vårt hjärta mot Guds helighets flammande skönhet." (kapitel 24, sid 64).

"När Jesus dog och uppstod igen ersattes det gamla templet med Kristus som går att nå överallt. Du kan komma till honom utan att röra en enda muskel. Han är lika nära dig som din egen tro." (kapitel 25, sid 67).

Målsättningar:

- Att ge en biblisk förståelse av försoningsoffret (den blickande offerplatsen)
- Att visa på behovet av försoning mellan människa och Gud
- Att visa Guds överlägsna storhet och helt centrala plats i frälsningen
- Att visa att vi behöver Kristus om vi ska kunna stå inför Guds heliga närvaro
- Att uppmuntra till Gudscentrerad tillbedjan.

3. Vår fullkomlige Frälsares gärning

Läs kapitel
2, 3, 4, 43

Beskrivning: Även om han fullt ut är Gud, ödmjukade Jesus Kristus sig när han kom till vår värld och blev människa i syfte att lida och dö. När han ödmjukade sig – från sin upphöjda plats som Gud; till en låg plats som enkel människa; med ett liv av lidande och smälek; och till slut döden på ett kors – var detta vägen han gick för att behaga sin Fader och vinna vår frälsning. Det han åstadkom bekräftades som giltigt genom hans uppståndelse.

Nyckelcitat:

”För vår skull gjorde Gud det omöjliga: han utgöt vreden över sin Son – den ende som genom sin lydnad var fullständigt oförtjänt att ta emot den. Men ändå var själva villigheten hos Sonen att trots allt ta emot vreden så värdefull i Guds ögon, och ”vredesbäraren” var älskad bortom varje gräns.” (kapitel 2, sid 21).

”Själva poängen är: om Guds son hade gått från inkarnationen till korset utan att leva ett liv med frestelser och smärta – som satte hans rättfärdighet och kärlek på prov – skulle han inte vara kvalificerad som Frälsare för oss fallna människor.” (kapitel 3, sid 23).

”När Bibeln säger, ”Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder” (1 Kor 15:17), är inte tanken att uppståndelsen bevisar att Jesu död utgjorde fullgod betalning.” (kapitel 4, sid 25).

”Evangeliets kärna är att ”Kristus dog för våra synder... blev begravd, att han uppstod... och att han... visade han sig för mer än femhundra bröder”.” (kapitel 43, sid 102).

Målsättningar:

- Att visa rikedomerna i Jesu Kristi excellens – vår fullkomlige frälsare
- Att beskriva den avgörande betydelsen i och behovet av Kristi lidande
- Att betrakta den historiska beskrivningen av Jesu liv och död
- Att beskriva uppståndelsens natur och förklara hur den förklarar Kristi verk för giltigt.

Beskrivning: "Eller vet ni inte... att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt." (1 Kor 6:19-20). Som Jesus-troende har vi köpts av Gud till det oändliga priset av hans egen sons liv.

Nyckelcitat:

"Den yttersta fångenskap vi slutgiltigt behöver befrias ifrån är "Guds dom"... Lösensumman för att vi skulle befrias från Guds fällande dom var Kristi liv. Inte bara det liv han levde, utan det liv han uppgav när han dog. (kapitel 8, sid 32)

"När Kristus gick till korset, satte han miljoner fångar fria. Han avslöjade djävulens bedrägerier och bröt hans makt." (kapitel 20, sid 57)

"Kristus led och dog för att vi skulle befrias från både lagen och synden och tillhöra honom." (kapitel 23, sid 63)

"Varken människors eller Satans anklagelser kan bestå. Rättsfallet har lagts ner. Kristus är vår rättfärdighet. Vår anklagare är avväpnad. Om han försöker yttra sig i den himmelska rättssalen, får han stå där med skam. (kapitel 42, sid 101)

Målsättningar:

- Att förklara varför vi inte är autonoma varelser, utan att vi alla står i någon annans tjänst
- Att visa det oändliga pris det krävdes av Gud när han friköpte sitt folk
- Att visa att Kristi lidande var tillräckligt för att sona och tillfredsställa Guds vrede, och att ingen kan eller bör försöka lägga något till Jesu förtjänst och värdet i det han betalat.

Beskrivning: Det skulle inte vara rätt om en helig Gud inte utdömde det oändliga straffet för synd. Inte heller skulle det vara rätt om Gud tog emot syndare in i den eviga saligheten utan att han fått upprättelse för deras förräderi. Därför är Kristi, Guds oändligt helige sons död historiens mest ärorika bragd, eftersom den upprätthåller Guds rättfärdighet och barmhärtighet i fullkomlig harmoni.

Nyckelcitat:

”Om vi som lagöverträdare ska frigges och bli förlättna, måste det finnas ett påtagligt bevis på att Guds ära uppehålls även om vi – som före detta hädare – försätts på fri fot” (kapitel 9, sid 35).

”För det första utgöt Kristus sitt blod för att vi skulle slippa skulden för våra överträdelser. Därför kan vi läsa att ’vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod’ (Rom 5:9)” (kapitel 10, sid 37).

”Kristi lydnad försåg oss med den rättfärdighet vi behövde för att bli förklarade rättfärdiga i Guds domstol. Guds krav för att vi ska få gå in i det eviga livet är inte bara att vår orättfärdighet upphävs, utan också att vi konstateras vara fullkomligt rättfärdiga” (kapitel 11, sid 39).

”Tron på Kristus förenar oss med honom så att hans död blir vår död och hans fullkomning blir vår fullkomning. Kristus bär vårt straff (så att vi inte behöver bära det) och blir vår fullkomning (som vi inte kan åstadkomma)” (kapitel 12, sid 40).

Målsättningar:

- Att visa hur nödvändigt det är att Gud upprätthåller sin egen rättvisa och rättfärdighet, och det problem som uppstår när han förlåter syndare och ger dem evigt liv
- Att visa hur Jesu lidande och död fullständigt löser detta dilemma
- Att introducera hur begreppet ”rättfärdighet” både innebär att vår skuld avskrivs och att Kristi rättfärdighet tillräknas oss.

Beskrivning: I livet och i döden fullgjorde Jesus Kristus den rättfärdighet som Guds lag kräver. När vi kommer till Gud – genom Kristus – gör vi det iklädda den rättfärdighet som han har fullbordat. Våra gärningar gör oss inte förtjänta av Guds välvilja, utan det är bara Kristus och hans rättfärdighet, som vi fått oss tillgodoräknade, som gör oss förtjänta av Guds välvilja. Detta tar vi emot i tro, ja, i tron allena.

Nyckelcitat:

”Det finns ingen räddning i att försöka balansera sin livsbokföring. Den enda räddningen är att skulder och krav avskrivs” (kapitel 7, sid 31).

”Korset utgör vår frihet från slaveriet under ritualer” (kapitel 13, sid 43).

”Som *syndfri* behövde han inte offra något djur för sin egen skull, som *odödlig* behöver han aldrig ersättas och som *fullt mänsklig* kunde han bära våra mänskliga synder. Därför offrade han inte något offer för sig själv, utan offrade sig själv som det slutgiltiga offret” (kap 26, sid 69)

”Vi har dött bort från att lyda lagen så att vi kan leva och bära frukt. Frukt växer naturligt på ett träd. Om trädet är gott, kommer frukten att vara god. Och trädet är, i detta fall, en levande kärleksrelation till Jesus Kristus” (kapitel 31, sid 79).

Målsättningar:

- Att upphöja Jesus som vårt enda hopp om frälsning, eftersom han är fri från synd och fullkomlig
- Att visa allvaret i synden att försöka använda Guds lag som ett medel att förtjäna hans välvilja
- Att visa att det inte ställs några krav i förväg för att bli en del av Guds folk, utan att var och en tvärtom välkomnas genom tron på Jesus Kristus som sin Frälsare, Herre och Skatt
- Att peka på olika sätt som Gamla testamentet talade om Jesus Kristus i förväg
- Att visa att goda gärningar är Andens frukt som växer naturligt utifrån enheten och relationen med Jesus Kristus.

Beskrivning: I Kristus blir den troende en ny skapelse. När Kristus dog på korset dog vi med honom, och vårt gamla jag korsfästes för att kunna leva på nytt inför Gud. Denna nya skapelse, denna pånyttfödelse, får dramatiska inverknings på hur vi lever vårt liv här i tiden och på vad vi hoppas inför den tillkommande världen.

Nyckelcitater:

”När Kristus dog säkerställde han inte bara ett nytt hjärta, utan också en ny frälsningstrygghet för sitt folk. Han kommer inte att låta dem falla bort ifrån honom. Han kommer att bevara dem, och de kommer att stå fasta i tron – vilket förbundsblodet är garantin för” (kapitel 14, sid 45).

”Jesu lidande säkerställer vår fullkomning så bergfast att den redan nu är en verklighet. Därför kämpar vi mot vår synd, inte bara för att bli fullkomliga, utan också för att vi redan är det” (kapitel 15, sid 47).

”Det gamla jaget som älskade synden dör med Jesus... Nu är mitt nya liv uppslukat av rättfärdighet... Min själs begär är att få se skönheten hos Kristus, som älskade mig och utgav sig själv för mig” (kapitel 20, sid 77).

”Sett från Guds sida, lever Kristus i oss och ger oss förmågan att leva på det sätt han instruerar oss att leva på. Det är hans verk. Men från vår sida, upplever vi det genom att ständigt ha förtröstan på att han är med oss och hjälper oss” (kapitel 34, sid 85).

Målsättningar:

- Att tydliggöra vår identifikation med Kristi död
- Att visa att vår död med Kristus inte syftade till självständighet, utan till att vi skulle tillhöra och leva för Gud och hans rättfärdighet
- Att introducera den kristnes märkliga erfarenhet av att bli de vi redan är i Kristus, nämligen heliga, fläckfria och fullkomliga
- Att förklara det nya förbundets löfte om ett nytt hjärta.

Beskrivning: Den frälsande tron är inte bara ett intellektuellt erkännande av en uppsättning sanningar om Gud. Det handlar om att se och njuta av allt det Gud är för oss i Jesus. Detta formar på ett genomgripande sätt vad vi lever för, hur vi agerar, vad vi tänker och vad vi känner. Med andra ord handlar det om en levande relation med en levande Frälsare och Herre.

Nyckelcitat:

”Han dog för att vi skulle vända oss bort från falsk njutning, genom att fångla oss med njutningen som finns i hans oerhörda skönhet. Detta innebär att vi blir älskade och att han blir upphöjd. Detta är inte mål som står i strid med varandra. De är ett och samma mål” (kapitel 32, sid 83).

”Att aldrig någonsin berömma sig av något annat än korset innebär att endast korset gör andra berömmelser legitima, och att varje legitim stolthet därför bör ära korset” (kapitel 33, sid 82).

”Kristus dog för att göra oss till ett folk som passionerat hjälper de fattiga och lidande. Detta liv är det bästa liv vi kan leva, oavsett hur mycket det kostar oss i den här världen: de får hjälp, vi får glädje och Gud får ära” (kapitel 36, sid 89).

”Samma lidande som ger oss förlåtelsen, ger oss förebilden för hur vi ska älska” (kapitel 37, sid 91).

Målsättningar:

- Att tydliggöra att den frälsande tron är att både se och njuta av allt det Gud är för oss i Jesus
- Att uppmuntra varandra att leva så att vi upphöjer Kristus och hans verk på korset
- Att uppmåna till ett liv av uppoffrande kärlek för de fattiga och nödställda till Kristi ära.

Beskrivning: Att leva "i Kristus" är att vara oändligt älskad av en oändlig Gud. I Kristus finner vi en Frälsare som älskar oss till fullo, en Gud som utövar sin allmakt för vårt goda, en överstepräst som har medlidande med vår svaghet och en man som ger sitt liv för sin brud.

Nyckelcitat:

"Detta är vad den gudomliga kärleken till slut handlar om: en passion att vinna ovärdiga syndare – till ett högt pris – med något som kommer att göra oss så oändligt lyckliga i all evighet: hans egen oändliga skönhet" (kapitel 5, sid 27).

"Inte bara är Kristi död det synliga beviset för Guds kärlek (Joh 3:16), den är dessutom det yttersta beviset på Kristi egen kärlek för alla som tar emot den som sin skatt" (kapitel 6, sid 28).

"Han känner vår gråt. Han har smakat vår kamp. Han bjuder oss att komma med frimodighet när vi behöver hjälp" (kapitel 27, sid 71).

"Äktenskapet ska göra Kristi kärlek till sitt folk mer fattbar i den här världen" (kapitel 35, sid 87).

Målsättningar:

- Att hjälpa varandra att se och uppleva Guds oändliga kärlek till oss i Jesus
- Att beskriva det kristna livet som frukten som växer ur denna relation med Guds son
- Att uppmuntra människor att gå till Kristus med tillförsikten att han känner och förstår allt det vi kämpar med
- Att forma starka äktenskap som synliggör den uppoffrande kärleken när man och hustru strävar efter att fullfölja sina kallelser som båda upphöjer Kristus.

Beskrivning: Att underordna sig Gud är sann frihet eftersom vi då begär det vi borde begära och finner tillfredsställelse i det som borde tillfredsställa oss, nämligen Guds härlighet. Dessutom finner vi i Kristus frihet från fruktan och skuld, från synden och dess förslavande makt.

Nyckelcitat:

”Vart vänder vi oss när vårt samvete reser sig upp och fördömer oss? Vi vänder oss till Kristus. Vi vänder oss till Kristi lidande och död, för att i hela universum är det bara i hans blod det finns kraft att rena oss. Så får samvetet lindring i livet och frid i döden” (kapitel 16, sid 49).

”När Kristus dog tänkte Gud på relationen mellan oss och våra förfäder. Han ville sätta oss fria från all den meningslöshet vi ärvt av dem” (kapitel 28, sid 73).

”Vår synd ödelägger våra liv på två sätt... Den fördömer oss med skuld, och förslavar oss till kärlekslöshet. Jesu blod befriar oss från båda dessa olyckor” (kapitel 29, sid 74).

”Djävulen kan ta våra liv, men han kan inte längre döda vår själ. Den vilar trygg hos Kristus. Och till och med vår dödliga kropp kommer att uppväckas en dag... Vi är de mest fria av alla människor” (kapitel 39, sid 95).

Målsättningar:

- Att förkunna den genomgripande frid och trygghet vi har i vår fantastiska frälsning
- Att bryta fruktans förslavande makt genom att uppmuntra till att sätta tron till löftena i Jesus
- Att koppla den yttersta tryggheten i Kristus med villigheten och längtan efter att ta risker för kärlekens skull.

Beskrivning: Jesus Kristus är inte kyrkans stamgud. Han är världens frälsare. Han utgöt sitt blod för att köpa män och kvinnor från varje stam och språk, folk och folkslag i världen. Det är därför vårt slutgiltiga uppdrag är att sprida en passion för Guds överhöghet i hela tillvaron till glädje för alla folkslag genom Jesus Kristus.

Nyckelcitat:

"Guds lamm utgöt sitt blod för att vi skulle kunna besegra djävulen genom att förtrösta på hans blod – och utgjuta vårt eget. Jesus kallar oss att gå på vägen mot Golgata. Det är ett hårt och gott liv. Kom! (kapitel 38, sid 93).

"Gud och människa försonades. Det är bara när folkslagen finner och upplever detta som de kan älska och finna glädje i varandra för evigt. Genom att övervinna vår fiendskap med Gud, övervann Kristus fiendskapen mellan folkslagen" (kapitel 44, sid 105).

"Kristus dog för att rädda en mångfald av folkslag. Synden gör ingen åtskillnad mellan kulturer. Alla folkslag har syndat. Varje folk och kultur behöver försonas med Gud. Men precis som syndens sjuka är global, är förlossningen global" (kapitel 45, sid 107).

"Över hela världen finns det människor som Gud har utvalt till att vinnas och räddas av Jesus Kristus" (kapitel 46, sid 109).

Målsättningar:

- Att sprida en passion för Guds överhöghet, att han är främst i hela tillvaron, till glädje för alla folkslag, genom Jesus Kristus.
- Att påminna varandra om att det är kostsamt att sträva efter denna passion
- Att överbevisa om och exponera fördomar och rasism i våra egna hjärtan
- Att se Guds skönhet i mångfalden och uppmuntra varandra att ära Gud genom att eftersträva att alla kulturer nås av förlossningen i Jesus
- Att stoppa nationalistiska tendenser och främja en tillit till Gud – inte en viss kultur.

Beskrivning: Gud låter allting samverka till vårt goda, inklusive sjukdom och död. Sjukdom och död är dock inte naturliga delar av livet. De kom in i vår värld genom synden, och de är en förbannelse. När Kristus dog och återuppstod övervann han sjukdom och död. I Kristus har vi därför ett hopp om evigt liv, och detta liv omfattar allt – det är holistiskt. Det innefattar inte bara vår själs frälsning, utan också förlossningen av våra svaga, bräckliga och dödliga kroppar.

Nyckelcitat:

”Kristi lidande och död garanterar att Gud kommer att ge oss allt vi behöver för att göra hans vilja, ge honom äran och uppleva evig glädje” (kapitel 17, sid 51).

”De fasansfulla slagen mot Jesu rygg köpte en värld fri från sjukdom” (kapitel 18, sid 53).

”Döden för den kristne innebär att få komma hem till Kristus” (kapitel 40, sid 97).

”Om syndens pris är betalt, rättfärdigheten vunnen och rättvisan tillgodosedd finns det inte någonting som kan hålla Kristus eller hans folk kvar i graven” (kapitel 41, sid 99).

Målsättningar:

- Att motverka en romantiserad inställning som ser döden som något gott eller som bara en naturlig del av livet, och inte som den fiende den är
- Att forma tacksamhet och lovsång till en Gud som kan vända sjukdom och till och med döden, den sista fienden, till något som arbetar för vår eviga glädje
- Att visa Guds omsorg om den fysiska skapelsen, och hans suveräna plan för att återupprätta hela skapelsen
- Att proklamera hoppet om uppståndelsekroppar, som sjukdom inte kan röra och död inte övervinna.

Beskrivning: Evangeliet handlar helt och hållet om Gud. Vi skapades för att ha vår glädje i Gud, och vi skapades för att ära Gud. Men dessa båda är inte två olika syften, utan de är ett och samma syfte. Och Kristus har räddat oss från den eviga vreden, så att vi kan uppleva detta enda syfte i evighet.

Nyckelcitat:

”Så evigt liv är inte bara en fortsättning av det här livet, med dess blandning av gott och ont... Det är en lycka som är högre än allt vi upplevt, som **fortsätter** att växa och som är helt utan synd och sorg” (kapitel 19, sid 57).

”Evangeliet om Jesus är de goda nyheterna att Gud – till priset av sin egen Sons liv – har gjort allt som krävdes för att fångsla oss med det som gör oss evigt (och alltmör) lyckliga, det vill säga, sig själv” (kapitel 22, sid 61).

”Jesus tog itu med synden en gång för alla. Inga nya syndaoffer behövs. Vårt skydd från den framtida vreden är lika säkert som att Kristus led i vårt ställe” (kapitel 47, sid 113).

Målsättningar:

- Att visa att frälsningen, ja hela tillvaron, börjar och slutar med Gud
- Att förstå frälsningens tre steg – i går, i dag och i morgon – och visa att Jesus står i centrum för alla tre
- Att visa att evigt liv primärt innebär att åtnjuta gemenskap med Gud.

Beskrivning: Det slutgiltiga målet för hela historien är att Jesu Kristi ära upphöjs så att alla kan se och njuta av den.

Nyckelcitat:

”För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset.’ Först kom korsets ångest, sedan kommer himlens fröjd” (kapitel 48, sid 112).

”Om vår lycka ska bli fullkomlig, måste vi se och uppskatta den mest lysande person som existerar: Jesus Kristus själv. Detta betyder att, för att älska oss, måste Jesus sträva efter att maximera sin egen härlighet och erbjuda den till oss som vår stora glädje” (kapitel 49, sid 115).

Målsättningar:

- Att bryta ner dikotomin och visa att det inte finns någon motsättning mellan att förhålla sig till Gud och sträva efter vår egen lycka
- Att visa att det mest kärleksfulla vi kan göra är att leda andra till att ”smaka och se att Herren är god” – att se och njuta av Jesus
- Att utmana och inspirera varandra att harmoniera vårt livsmål med hela historiens mål: Att upphöja den ära som tillhör Jesus Kristus.

Ordlista

Kapitel 1

Synd – tillkortakommande i förhållande till Guds moraliska lag

Förhårliga – att ära något, att erkänna och upphöja någons eller någots värde

Försoningsoffer – ett offer som sonar Guds vrede genom att offret bär vreden åt någon annan som förtjänade den

Kapitel 2

Nya testamentet – de sista 27 böckerna i Bibeln, skrivna efter Jesu liv, död och uppståndelse

Kapitel 3

Rättfärdighet – ett tillstånd då hjärta, själ och vilja är i harmoni med Guds moraliska lag; Guds rättfärdighet är överlåtelsen att upprätthålla det mest värdefulla i tillvaron, dvs. Hans namns ära

Inkarnationen – händelsen då Gud Sonen, den andra personen i Gudomen och evigt existerande, blir människan Jesus Kristus, född av jungfru Maria i vår värld

Kapitel 6

Förlåtelse – den nådefulla handlingen då Gud inte längre håller synden emot en person och glömmer den

Kapitel 7

Fördömande/fördömelse – fällande dom, det eviga straffet, Guds vrede över synden

Kapitel 8

Lösesumma – ett pris som betalas för att befria någon från fångenskap

Kapitel 9

Nåd – fri och oförtjänt favör, välvilja

Guds rättvisa – Guds moraliska rättrådighet

Hädisk – att tala föraktfullt, kränkande eller vanvördigt eller att uttrycka olämpliga (hatiska) ting om Gud

Guds ära – den strålande skönhet som utgår från Guds fulländning och helighet

Kapitel 10

Rättfärdiggörelse – när Kristi rättfärdighet tillräknas syndare, och de förklaras rättfärdiga utan egen förtjänst

Helgelse – processen att bli mer lik Kristus och mer helig

Avsky – att se på något med avsmak och ogillande

Kapitel 11

Tillräkna – när Kristi rättfärdighet, som finns hos honom och ligger utanför oss, räknas oss till godo helt utan egna meriter (förtjänster) och bidrag

Kapitel 12

Tro – en förtröstan på Gud som leder till en tillfredsställelse genom allt det Gud är för oss genom Jesus Kristus

Kapitel 13

Omskärelse – judisk praxis att skära bort en del av förhuden på små pojkar, på åttonde dagen efter födelsen, för att visa tillhörighet till Guds förbundsfolk

Ok – en bygel av trä som förenar två dragdjur (oxar) för att deras kraft ska kontrolleras för exempelvis plöjning i jordbruket; används i Bibeln för att tala om underkuvande och syndens kontrollerande kraft

Kapitel 14

Förbund – *”ett blodsband, givet utifrån Guds allsmakt”* (O. Palmer Robertson)

Medlare – en som ställer sig mellan två parter för att skapa försoning och kommunikation

Kapitel 15

Påsklamm – det lamm som offrades under judarnas påsk – pesach, en högtid/fest till äminnelse av det judiska folkets befrielse från fångenskapen i Egypten; lammet påminner särskilt om den tidpunkt då Guds ängel slog alla förstfödda i Egypten, men gick förbi de hem där man strukit blod på sina dörrposter från det lamm som slaktats inför högtiden

Kapitel 16

Samvete – känslan av den moraliska kvaliteten hos mina handlingar, eller ansvaret för mina handlingar

Kapitel 17

Logik – praktiken att dra korrekta slutsatser från givna påståenden

Kapitel 18

Lagd under – att föras in under någons kontroll, att bli regerad/dominerad av

Förgängelse – tillstånd av att vara fruktlös; tomhet, meningslöshet, när allt slutar i undergång

Befrias – att friköpas från slaveri, att sättas fri från syndens kontroll och konsekvenser

Överträdelse – att bryta mot Guds lag

Kapitel 19

Romantisera – att idealisera eller behandla något på ett orealistiskt sätt

Kapitel 20

Lakej – en tjänare eller en slags slav, någon som gå i en annans tyglar

Kapitel 21

Försoning – när en bruten relation upprättas/återställs

Kapitel 22

Evangelium – goda nyheter, särskilt de goda nyheterna om Guds handlande i historien: *”att Kristus dog för våra synder... att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen... och att han visade sig för... mer än femhundra bröder”* (1 Kor 15:3-8)

Teologi – läran om (och studiet av) Gud och hans agerande

Förlossning – räddning, befrielse från synd, död och evigt straff

Adoption – att uppta ett barn som sitt eget, juridiskt och känslomässigt, som man inte är förälder till; av fri vilja och inte på grund av juridiska krav

Avgudadyrkare – någon som värderar någonting högre än Gud

Kapitel 23

Fallna människor – alla människor som föds efter Adam, med konsekvenserna av och skulden från Adams synd

Autonomi – ett tillstånd av att vara självstyrande utan några yttre faktorer som avgör beslut

Omvändelse, omvända sig – en uppriktig ånger, sorg och avsägelse av synden; ett beslut att lämna synden och av glädje följa Jesus

Kapitel 28

Animistiska – ett sätt att se på världen, enligt vilken naturen är besjälad och det finns en ande i alla ting – t.ex. träd, men också i olika skeenden i naturen

Sekulär – skild från den andliga sfären; som bara rör det jordiska och tidsbundna

Fatalism – tron att allt sker för att ödet bestämt det, på ett sätt som gör oss maktlösa att förändra dem och som gör våra beslut och handlingar helt meningslösa

Kapitel 29

Syndens skuld – vår juridiska och moraliska skuld inför Gud till följd av våra syndiga handlingar födda ur vårt uppror

Syndens makt – syndens kontrollerande och förslavande kraft

Kapitel 33

Världslighet – det som har med det världsliga att göra, men inte i fråga om det vi skapats för att vara

engagerade i – utan snarare det som gör att vi anpassar oss efter denna världen i opposition till en förvandling efter Guds vilja och ord

Kapitel 34

Paradox – ett uttalande som tycks motsäga sig själv, men som ändå kan vara sant

Serie – en följd av handlingar
Gammalt jag – det jag som som älskar synden mer än Gud, innan vi fått tro på Kristus

Nytt jag – det jag som älskar Gud över allt, som föds enbart genom Guds mirakulösa, livgivande handlande i vårt hjärta

Kapitel 36

Iver – passionerad överlåtelse, brinnande strävan för att uppnå något bestämt

Kapitel 37

Ställföreträdande – att agera å någons vägnar, att ta någon annans plats

Kapitel 41

Dödsriket – det grekiska ordet Hades betecknar de dödas boning, och kan referera till döden, graven eller helvetet

Kapitel 44

Antagonism – fiendskap, motsättning, motstånd till något inskränkt – begränsad, snävt definierad, trångsynt

Denna studiehandledning är framtagen
för att användas med John Pipers bok
Guds stora passion – 50 skäl att Jesus gav sitt liv.

Reformedia och evangeliet om Jesus Kristus

Reformedia är en stiftelse vars ändamål är att främja spridandet av evangeliet om Jesus Kristus samt den förkunnelse och teologi som legat till grund för Reformationen och den evangeliska väckelsen.

Detta sker bland annat genom bokutgivning, och skapandet av virtuella och fysiska mötesplatser. Till sin juridiska person är Reformedia registrerad som en verksamhetsdrivande insamlingsstiftelse.

Stiftelsen ska i sitt arbete utgå från kristenhetens huvudsymbola (de apostoliska, nicenska och athanasianska trosbekännelserna), Reformationens fokus på Skriften allena, nåden allena, tron allena, genom Kristus allena och till Gud allena vare äran samt den globala evangeliska rörelsens Lausannedeclaration.

På Reformedias hemsida finns kontaktuppgifter om du önskar ge respons, beställa böcker, följa framtida utgivning eller har frågor du vill få besvarade. Där kan du också ta del av specialerbjudanden, och läsa om hur du kan bidra till vårt arbete: www.reformedia.se